



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΡΑΙΑ – ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΠΕΛΜΑ – ΚΟΥΦΑΛΙΑ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΛΑΚΙΣ – ΚΕΡΚΙΝΗ – ΠΟΡΟΪΑ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΣΕΡΡΕΣ – Ν. ΣΙΧΝΗ – ΝΙΓΡΙΤΑ – ΔΡΑΜΑ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΗ – ΦΙΛΙΠΠΟΙ – ΚΑΒΑΛΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΘΑΣΟΣ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ – ΣΤΑΓΕΙΡΑ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΒΑΒΔΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ – ΔΙΟΝ – ΠΥΔΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ – ΣΕΡΒΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΜΕΛΑΣ – ΚΩΤΤΑΣ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΛΕΧΟΒΟ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΑΧΡΙΔΑ – ΚΡΟΥΣΟΒΟ – ΠΕΡΠΕΤΕΣ – ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ – ΓΕΥΓΕΛΗ – ΞΑΝΘΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΜΕΣΣΟΛΟΠΗ – ΠΑΤΡΑ – ΑΡΓΟΣ – ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΑΝΗ – ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ – ΣΙΔΝΕΥ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΟΤΤΑΒΑ – ΟΝΤΑΡΙΟ – ΚΑΝΑΔΑΣ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΒΟΣΤΩΝΗ – ΗΠΑ – Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ – ΒΕΛΓΙΟ – ΓΑΛΛΙΑ – Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΟΛΜΑΝΔΙΑ – ΜΟΝΑΧΟ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΚΥΠΡΟΣ



3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Μακεδονία, 6 Σεπτεμβρίου 2011 μ.Χ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ: ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΤΗΝ ΑΝΕΝΔΟΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ '90 - '93 ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΧΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΥΡΙΑΧΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ■ 5



Αν ερχόταν ξανά το Σκοπιανό στο προσκήνιο, θα κρατούσατε και τώρα τη στάση που κρατήσατε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και εξαιτίας της οποίας αναγκαστήκατε να περπατήσετε στην «πολιτική έρημο», όπως ο ίδιος έχετε πει;

Θα εξακολουθήσω να κρατώ την ίδια πολιτική, που αποτελεί έκτοτε και την επίσημη εθνική πολιτική της χώρας.

Δεν είναι «δική μου» πολιτική αυτή.

Τότε υπηρέτησα, ως υπουργός Εξωτερικών, μια εθνική πολιτική που την είχαν εγκρίνει ομόφωνα η κυβέρνηση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός μας και με συντριπτική πλειοψηφία η Ελληνική Βουλή. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Μόνο που εγώ την πολιτική αυτή την πίστευα κιόλας...



Θέλω όταν κυβερνήσω να έχω τα χέρια μου πιεμένα για τις μεγάλες απηλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και το παό στο πλάι μου

ματα και το χρέος. Τους προειδοποιούσαμ' γι' αυτό από πέρσι. Το επιβεβαιώνουν οι αριθμοί τώρα.

Τους το έπαιξάνε! Και η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που η ίδια η κυβέρνηση είχε ορίσει. Και την ανάγκασαν σε παραίτηση...

Δεν άνοιξαν την αλήθεια! Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι οι σπασίγες. Και να είστε ότι είναι πολύ δύσκολο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Μόνο αντίδοτο η ανάπτυξη

Προσβέξ στον ΟΑΕΔ μιλώσατε για την ανεργία...

Δεν σας το κρύβω, η μεγάλη μου αγωνία είναι οι άνεργοι και οι νεόφυτοι. Ο νέος, που παρά το δίκλωρο του δεν μπορεί να βρει ποσινά δουλειά. Η άνεργη υπάλληλος σε ένα από τα κλιμάκια μαγαζιά που κλείνουν, που είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρεί δουλειά. Χιλιάδες Έλληνες που κάνουν τη δουλειά τους λίγο πριν βγουν στη σύνταξη. Ο μαγαζάτορας που βάζει λουκάνο είναι ο ίδιος άνεργος, τον κυνηγούν τα χρέη και δεν έχει τι να κάνει. Οι εκπαιδευτές που είναι ως τώρα δεν εκπαιδεύεται. Και

Η ΔΗΛΩΣΗ-ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΚ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ

Η Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα, με την ευθύνη του Κεντρικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, μετά τη δικαιολογημένη συντριβή Καραμανλή-Ντόρας το φθινόπωρο του 2009, εξαιτίας της απαράδεκτης επιμονής τους στη «Σύνθετη Ονομασία» για τα Σκόπια, βλέποντας τον

μεγάλο τότε κίνδυνο για το Εθνικό Θέμα που εγκυμονούσε εάν αναλάμβανε τη ΝΔ η κα. Μπακογιάννη – Μητσοτάκη, που ακολουθούσε την προσβλητική πολιτική της Σύνθετης Ονομασίας, πήρε το θάρρος να αποστείλει με δημόσια ανακοίνωση τύπου, παραίνεση στους κυρίους Σαμαρά και Αβραμόπουλο, αλλά και Ψωμιάδη, να προχωρήσουν σε συμμαχία-συνεργασία, ώστε να αποκλειστεί μαθηματικά η εκλογή της κας Μπακογιάννη, που θεωρούνταν κάτι παραπάνω από σίγουρη!

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν είχε ούτε καν υποθέσει ότι θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια ανατρεπτική συμμαχία. Η Ντόρα θεωρούνταν βεβαία Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γεγονός που εάν επαληθευόταν, θα οδηγούσε σε άμεσο κλείσιμο του Σκοπιανού με αιμωτική λύση-ήττα για την Ελλάδα, δεδομένων των επίσης υποχωρητικών θέσεων του νεοεκλεγέντος τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου!

Τότε ακριβώς, **την πιο κρίσιμη ώρα, έγινε η δημόσια παρέμβασή μας και ακολούθησε μετά από λίγο διάστημα η «ξαφνική» Συμμαχία Σαμαρά-Αβραμόπουλου**, που άλλαξε τα δεδομένα και αφαιρέσε τη νίκη μέσα από τα χέρια της κας Μπακογιάννη, με την οποία βεβαίως δεν είχαμε ποτέ κάτι το προσωπικό, παρά μόνο την αγεφύρωτη διαφορά μας για την εξωτερική πολιτική στο Σκοπιανό...

«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ»



Στο μεσοδιάστημα που μεσολάβησε από την δημοσιοποίηση της παραίνεσής μας (η οποία έγινε φανερά και δημόσια) μέχρι την ανακοίνωση της Συμμαχίας, δεχθήκαμε τότε από ορισμένες πλευρές στο εσωτερικό και το εξωτερικό, δριμεία κριτική, **με το πρόσχημα ότι είχαμε παρέμβει στα εσωτερικά κόμματος**, κάτι το οποίο δεν έχει τάχα σχέση με τον εθνικό αγώνα της Επιτροπής!

Η κριτική και η επίθεση που αντιμετωπίσαμε από κάποιους λιγοστούς κύκλους, μας αποδείκνυε άμεσα το πόσο τάραζε τα νερά και τα δεδομένα η πρότασή μας, δημιουργώντας πανικό σε κάποια τοπικά και περιφερειακά στελέχη, τα οποία πλέον εκδηλωνόταν έτσι πως ήταν φανερά «νομοταγείς» Νεοδημοκράτες και **όχι ακομμάτιστοι σύγχρονοι Μακεδονομάχοι που όφειλαν να βάζουν το συμφέρον της Μακεδονίας πάνω από το κομματικό και το προσωπικό...**

Μικροί ή κοντόφθαλμοι, ανίδεοι ή απληροφόρητοι, κομματικοί θαμώνες ή εθνικοί χειμώνες, άτολμοι ή θρασύδειλοι, φοβισμένοι ή παγιδευμένοι, διαμαρτύρονταν επειδή **καταφέραμε να περάσουμε το βέλος από τη χαραμάδα και να πετύχουμε ένα μείζονα στόχο! Την αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής στο Σκοπιανό, στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης**, πράγμα που ήταν φανάρι μέχρι τότε! Και που σήμαινε αυτόματα **εσωτερικό πολιτικό ΒΕΤΟ σε οποιαδήποτε προσπάθεια αιμωτικής παράδοσης του Ονόματος και της Ιστορίας της Μακεδονίας από την Κυβέρνηση!** Και όλα αυτά χάρη στο στόχο της επιλογής της κατάλληλης ηγεσίας... Κάτι που θα κάναμε και για το ΠΑΣΟΚ, εάν υπήρχε ποτέ υποψήφιος Αρχηγός που παρέμενε πιστός στις αποφάσεις του 1990-1992 και του αείμνηστου και αξεπέραστου Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα...

Γιατί **οι Εθνικοί Αγώνες, δεν υποτάσσονται σε κόμματα και φατρίες, δεν υποδουλώνονται σε χρώματα και κομματικούς μηχανισμούς, αλλά παρεμβαίνουν και στα κόμματα εάν χρειαστεί, για να εξασφαλίσουν και να επιτύχουν μια Εθνική Νίκη!**

Όπως ένας καλός Στρατηγός, δεν φροντίζει μόνο το στρατό του, αλλά φροντίζει να αποκτήσει συμμάχους με τις ίδιες ιδέες και σκοπούς, με το ίδιο όραμα και κάνει τα πάντα για να τους θέσει επικεφαλής στα γειτονικά στρατεύματα, μετατρέποντάς τα σε φίλιες δυνάμεις!

Πολλές φορές αυτό και μόνο φτάνει για να απελπίσει τους αντιπάλους...

ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΑ

Αυτό βεβαίως που δεν έχουν καταλάβει κάμποιοι, είναι ότι **το Σκοπιανό κερδίζεται πρώτα από μέσα!** Από μέσα από την Ελλάδα! Από την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση! Που εάν και οι δύο ή μία από τις δύο, πειστούν να ακολουθήσουν την **ανένδοτη στάση, την αληθινή εθνική κόκκινη γραμμή - που δεν αποδέχεται το όνομα «Μακεδονία» στην ονομασία των Σκοπίων με οποιαδήποτε μορφή ή γραφή - τότε έχουμε ήδη κερδίσει την μη αναγνώριση των Πλαστογράφων!**

Γιατί **όσο η Ελλάδα κρατά σθεναρά και αγωνιστικά (και όχι αδιάφορα και υποχωρητικά) το ακλόνητο ΟΧΙ της, τότε τίποτε δεν θα έχουν πετύχει τα Σκόπια**, ακόμη και εάν αναγνωριστούν από όλες τις χώρες του Κόσμου! Γιατί **η Αναγνώριση, η Νομιμοποίηση που μετράει, είναι η Αναγνώριση της Ελλάδας!**

Αυτό το καθοριστικό στοιχείο, το τονίσαμε πολλές φορές στους Ομογενείς, που ενώ κάνουν τιτάνιους αγώνες προς τις ξένες Κυβερνήσεις, χάνουν το αποτέλεσμα από την πολιτική ενδοτικότητα της Αθήνας! **Υπάρχει τρύπα στο σκάφος και βουλιάζει! Εάν δεν κλείσει αυτό το ρήγμα, θα ναυαγήσουμε, γεμάτοι από καλές προθέσεις!**

Οι προθέσεις όμως δεν φτάνουν για να έχεις αποτέλεσμα! Χρειάζεται στρατηγική! Ανάλυση και πολιτική και διπλωματική οξυδέρκεια και αποφασιστικές κινήσεις! Μια από αυτές ήταν ακριβώς η πρότασή μας - που έδωσε ο Θεός και ευοδώθηκε - με αποτέλεσμα **σήμερα, να έχουμε την πλέον επίσημη και δεσμευτική δήλωση του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για επαναφορά της πολιτικής στο Σκοπιανό, στην επίσημη εθνική γραμμή του 1992! Στην εξαγγελία της μη αναγνώρισης των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία» ή τα παράγωγά του! Χωρίς καμμία Σύνθετη Ονομασία! Χωρίς ούτε ένα βήμα πίσω!**

<http://www.e-typos.com/content.aspx?cid=27491>

Κι αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση στο εσωτερικό μέτωπο του σύγχρονου Μακεδονικού Αγώνα! Και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι!

Ποτέ άλλωστε από το 1995, δεν έκανε τέτοια δήλωση Πρόεδρος ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα και μάλιστα Πρόεδρος που μπορεί αύριο να είναι και Πρωθυπουργός! Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το Σκοπιανό!..

Η ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ...

Ας σημειωθεί δε, πως **οι πληροφορίες μας ήθελαν με την εκλογή της Ντόρας, να γίνεται νέα Σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου θα συναποφασιζόταν η αναγνώριση των Σκοπίων με Σύνθετη Ονομασία**, για το εθνικό δήθεν «καλό»... Και δεν θα διαφωνούσε κανένας Αρχηγός! Και όταν λέμε «κανένας» το υπογραμμίζουμε...

Αντιλαμβάνεται λοιπόν εύκολα κανείς, πώς χάλασαν τα σχέδια των βιαστικών από νωρίς, πολύ περισσότερο τώρα, που υπάρχει ξεκάθαρη και κρυστάλλινη δέσμευση «ΟΧΙ» από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης...

Ο ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Από την άλλη, διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά, **πόση δυστυχία και τροχοπέδη για τον Ελληνισμό αποτελεί ο κομματισμός των διαφόρων Συλλόγων, Φορέων, Οργανώσεων και Ομοσπονδιών εθνικού υποτίθεται προσανατολισμού, που αντί να υπηρετούν το εθνικό θέμα, υπηρετούν συγκεκριμένο Κόμμα!**

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

Τύπος της Κυριακής 4-9-2011 μ.Χ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν ερχόταν ξανά το Σκοπιανό στο προσκήνιο, θα κρατούσατε και τώρα τη στάση που κρατήσατε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και εξαιτίας της οποίας αναγκαστήκατε να περπατήσετε στην «πολιτική έρημο», όπως ο ίδιος έχετε πει;

ΣΑΜΑΡΑΣ: **Θα εξακολουθήσω να κρατώ την ίδια πολιτική, που αποτελεί έκτοτε και την επίσημη εθνική πολιτική της χώρας.**

Δεν είναι «δική μου» πολιτική αυτή.

Τότε υπηρέτησα, ως υπουργός Εξωτερικών, μια εθνική πολιτική που την είχαν εγκρίνει ομόφωνα η κυβέρνηση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός μας και με συντριπτική πλειοψηφία η Ελληνική Βουλή. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Μόνο που εγώ την πολιτική αυτή την πίστευα κιόλας...

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν **Σύλλογοι, οι οποίοι όσο ήταν Κυβέρνηση η Ν.Δ., δεν δεχόταν ούτε κατά διάνοια να αντιταχθούν στην πολιτική Σύνθετης Ονομασίας των Καραμανλή-Ντόρας Μπακογιάννη!** Και ας υπερασπίζονταν υποτίθεται τη ...Μακεδονία μας!

Ακόμα και στις συνεντεύξεις τύπου ή στις δημόσιες εκδηλώσεις και παλλαϊκές συγκεντρώσεις της Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα, **φοβόταν και να εμφανιστούν**, μην και τους κάνουν παρατήρηση οι κομματικοί παράγοντες! **Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν συμβιβασμένοι!** **Ζουν για να αποτελούν ένα από τα πλακάκια του κομματικού πεζοδρομίου ή στην καλύτερη περίπτωση κατά τη φιλοδοξία τους, ένα μάρμαρο στο σαλόνι ή έστω στην τουαλέτα του «Αρχηγού»...**

Θυμούνται όλοι στη **μεγάλη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε η Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον (Παλαί ντε Σπορ), στις 5 Μαρτίου 2008, με κύριο ομιλητή τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθιμο, πώς «εκδόθηκε» απαγορευτικό από τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, να μην παραβρεθεί κανένας Βουλευτής και στέλεχος!** Και η συντριπτική πλειοψηφία, δεν παραβρέθηκε!!! Επειδή η Κυβέρνηση της ΝΔ ετοίμαζε το σύνθετο ξεπούλημα του ονόματος και δεν ήθελε να σηκωθεί νέο κύμα Συλλαλητηρίων και διαμαρτυριών! Δεν ήθελε να αφυπνιστεί η κοινή γνώμη! <http://www.noiazomai.net/alexandreiofoto.html>

Όταν όμως έπεσε με συντριβή 10% η Κυβέρνηση εκείνη - **όπως την προειδοποιούσαμε** και την οποία είχαμε ευθαρσώς πολεμήσει για την πολιτική της στο Σκοπιανό, δημόσια, ανοιχτά και καθαρά - οι εξαφανισμένοι Σύλλογοι και Πρόεδροι, άρχισαν δειλά δειλά, αφού άλλαξε ο Πρόεδρος της ΝΔ και έφυγε και η Ντόρα, να εμφανίζονται ξαφνικά σε διακηρύξεις υπέρ της Μακεδονίας, αφού **απέναντί τους πλέον δεν είχαν το Κόμμα τους, αλλά το ΠΑΣΟΚ, που ήταν αντίπαλο κόμμα και άρα μπορούσαν να «τραγουδούν» άφοβα...**

Κάτω από τέτοιες συνθήκες δώσαμε τις μάχες, τα βάλαμε με τους μέσα και τους έξω, με τους «επαγγελματίες» εθνοπατέρες και κομματάρχες και με την κομματίλα των Συλλόγων και καταφέραμε όσα δεν πέτυχαν σε δεκαετίες λειτουργίας τους!

Γι' αυτό ίσως δεν θελήσαμε ποτέ να μετατραπούμε σε έναν Σύλλογο ή σε μια Ομοσπονδία, επειδή οι άνθρωποι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι! Δεν είχαν απογαλακτιστεί κομματικά και χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται ακόμη Σύλλογοι και Φορείς, για Κομματικό Προσανατολισμό και Κομματική επίδειξη Υποταγής, ώστε να εισπράττει επαίνους κομματικής πειθαρχίας ο εκάστοτε Πρόεδρος, περιμένοντας βουλευτική, νομαρχιακή, δημοτική, τακτοποιητική, χαρτζιλίκι ή κοινωνικο-κομματικό «κύρος»...

Γι' αυτό εμφανίζεται το παράλογο γεγονός, ο λαός να λέει «ΟΧΙ» στο ξεπούλημα του Ονόματος και οι Κομματικές Συμμορίες να λένε «ΝΑΙ!» Και οι δειλοί Συλλογίσκοι να ψιθυρίζουν συνένοχα «ΙΣΩΣ»...

Αν ζούσε ο Μέγας Αλέξανδρος, θα αηδίαζε. Και θα σήκωνε το σπαθί του να κόψει μια για πάντα αυτόν τον «γόρδιο», παρασιτικό κομματικό δεσμό! Γιατί αν ανήκεις και μάλιστα τυφλά σε ένα από τα ένοχα κόμματα, δεν μπορείς να ανήκεις στην τιμία Πατρίδα!

Αν ανήκεις στον «Δαρείο» δεν μπορείς να ανήκεις στον Αλέξανδρο!



ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η δε ικανοποίησή μας για τη βαρυσήμαντη δήλωση Σαμαρά, που σηματοδοτεί την **ιστορική επιστροφή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην αληθινή κόκκινη γραμμή**, στην απαγόρευση παράδοσης του ονόματος «Μακεδονία» στους πλαστογράφους, δεν σημαίνει βέβαια - όπως είναι πολύ καλά πια κατανοητό από όλους ότι ...«κομματιζόμαστε»!

Αλλά σημαίνει βαθιά, ανθρώπινα και ειλικρινά, την **ικανοποίησή μας για μια πολιτική γραμμή, που δεν είναι άλλη από την πάγια Εθνική Πολιτική των «ΟΧΙ»!** Από την δική μας γραμμή, την οποία τόσο έχουμε με θυσίες υπηρετήσει και την οποία επιθυμούμε **διακαώς να εφαρμοστεί σταθερά και αμετακίνητα στην πράξη!** Γιατί ως τώρα

εφαρμόστηκε μόνο για λίγο και τμηματικά από τον **Αντώνη Σαμαρά** το 1991-1993 και από τον αείμνηστο **Ανδρέα Παπανδρέου** σαν Πρωθυπουργό της χώρας το 1993-1995, ο οποίος και κήρυξε **εμπάργκο στα Σκόπια!** <http://www.youtube.com/watch?v=VHXEWXAZTw4>

ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Δρούμε, γράφουμε και μιλούμε ξεκάθαρα! **Παρεμβήκαμε και θα παρεμβαίνουμε! Συγκρουστήκαμε και θα συγκρούμαστε!** Ακούραστα, ανυποχώρητα, ασυμβίβαστα!

Γιατί **όλοι εμείς οι Μακεδόνες της Ελλάδας και όλου του Κόσμου, έχουμε μια αποστολή! Έχουμε ένα στόχο!** Όποιος συμπλεύσει μαζί του, αγνά και άδολα, έμπρακτα και λεβέντικα, σταθερά και συστηματικά, θα έχει τον έπαινο και την καρδιά μας, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και σκοπό!



Όποιος αντίθετα παρεμποδίζει το θηκάρι μας ή μπει στην κόψη του σπαθιού μας, θα κοπεί και θα διακοπεί! **Με τη Μακεδονία μας δεν παίζουμε!**

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Σημειώνουμε πως από τότε που εξελέγη ο Σαμαράς στην Προεδρία της ΝΔ, <http://www.noiazomai.net/dikaiosi.html>, χρειάστηκε τελικά να περάσουν σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια, για να έρθει και η στιγμή της επίσημης, ρητής διαβεβαίωσης, της επιστροφής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη γραμμή του «ΟΧΙ» στο Σκοπιανό! Και ήρθε τώρα με τη συνέντευξη του Αρχηγού της! **Αλλάζοντας έτσι ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό στο θέμα των Σκοπίων**, που θα επηρεάσει το κλίμα και σε όλα τα άλλα εθνικά θέματα!

Όλο δε αυτό το διάστημα, όπως και πάντα, συνεχίσαμε και συνεχίζουμε ασυμβίβαστα τη μάχη και **δεν ανεχτήκαμε και δεν θα ανεχθούμε κανέναν συμβιβασμό και καμμία, ούτε κατά κεραία υποχώρηση** από τις θέσεις και τις στοχεύσεις μας, που αποδεικνύονται και στρατηγικά ορθές! Και ας χρειάστηκε να πληρώσουμε με τη **θυσία του Στρατηγείου μας**, των κεντρικών γραφείων μας, απ' όπου γινόταν και συντονιζόταν ολόκληρος ο **σύγχρονος Μακεδονικός Αγώνας!**

Από την άλλη, ήταν μια ευκαιρία, να δοκιμάσουμε τους αληθινούς Μακεδόνες, τους αληθινούς και αγνούς Έλληνες πατριώτες και φίλους μας! Και τους δοκιμάσαμε!

Έτσι **θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε** ανάμεσα σε όλους τους άλλους, **ξεχωριστά κάποιους που στάθηκαν αταλάντευτα και ανυποχώρητα δίπλα μας, θαρραλέοι και ατρόμητοι**, σαν Εταίροι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως:

- Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας **Δημήτρη Μηνά.**
- Τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανελλήνων «Μακεδνός» **Δημήτρη Αλεξάνδρου.**
- Τον πρώην Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Μακεδονομάχων «Παύλος Μελάς» **Υποστράτηγο ε.α. Παντελή Χατζηχαρίση.**
- Τον Αντιπρόεδρο της Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά **Δημήτρη Γιαντσούλη.**
- Τον Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος και Πρόεδρο της Ιντερσαλόνικα **Μελά Γιαννιώτη.**
- Τον Πρόεδρο της ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης **Φιλόθεο Κεμεντζετζίδη.**
- Την επικεφαλής του Κινήματος Πολιτών για τη Μακεδονία, συγγραφέα **Νίκη Μάρκου.**



- Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Πολυτέκνων «Άγιοι Πάντες» **Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο**.
- Τον αείμνηστο Νομικό και Πολιτικό επιστήμονα **Βασίλειο Καναβό**, ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής, τον αγώνα του οποίου συνεχίζει επάξια και ο γιός του Ευάγγελος.
- Τον αείμνηστο Δημοσιογράφο και αλησμόνητο φίλο **Λάμπρο Παπαντωνίου**.
- Για τη σημαντική τους αρχική συμμετοχή ή βοήθεια, τον τέως Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη, την πρώην Πρόεδρο Παμμακεδονικής ΗΠΑ Νίνα Γκατζούλη, τον συγγραφέα Βασίλη Ρωμούδη, τον Γενικό Γραμματέα του «Μακεδону» Πέτρο Σύρρη και τον Κώστα Ζουράρι.
- Τους πολλούς φίλους **Δημοσιογράφους, Εκδότες και Ιδιοκτήτες ΜΜΕ** σε Ελλάδα και Εξωτερικό, αλλά και τους εκατοντάδες **μπλόγκερς**, που βοήθησαν ουσιαστικά να ακουστούν και να προβληθούν πλατιά οι θέσεις της Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα, σε εφημερίδες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, περιοδικά και ιστοσελίδες.
- Ιδιαίτερος πρέπει να ευχαριστήσουμε τους **Μητροπολίτες Καλαμαριάς, Ξάνθης, Ελευθερουπόλεως, Κονίτσης** και τον **μακαριστό Μητροπολίτη Λαγκαδά Σπυρίδωνα**, όπως και τον νυν **Σεβασμιώτατο Λαγκαδά Ιωάννη**, για την βοήθεια και συμμετοχή τους στη μεγάλη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον, παρά τις πιέσεις, απαγορεύσεις και υπονομεύσεις.
- Τέλος εντελώς ξεχωριστά και πάνω από όλα, οφείλουμε ένα μεγάλο, βαθύ και αδιάκοπο «ευχαριστώ», **στον στοργικό μας Ιεράρχη και Εθνάρχη, τον φλογερό και ασυμβίβαστο κήρυκα της ελληνικότητας της Μακεδονίας, τον σύγχρονο Γερμανό Καραβαγγέλη και ουσιαστικό Αρχηγό του σύγχρονου Μακεδονικού Αγώνα Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθιμο**, ο οποίος μας ευλόγησε και μας στήριξε στις πλέον κρίσιμες και δύσκολες ώρες, μη διστάζοντας να θέσει και την ίδια του τη ζωή στον Ιερό Αγώνα των Μακεδόνων, που δεν γνωρίζουν υποταγές, πισωγυρίσματα, σύνθετες ονομασίες και θολά λόγια!

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
αδέσμευτα, ανυποχώρητα, δυναμικά, παρεμβατικά

ασυμβίβαστα για το Όνομα, τον Ελληνισμό και την Ιστορία μας
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία

6 Σεπτεμβρίου 2011 μ.Χ.



ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

<http://www.noiazomai.net/ntoramkd.html>

<http://www.noiazomai.net/prosklisi3.html>

<http://www.noiazomai.net/triandria.html>

<http://www.noiazomai.net/dikaiiosi.html>

<http://www.e-typos.com/entheta/3/newspaper20110904pp.pdf>